



Naam:

Les 1b: De Samaritaanse vrouw
Aanbidding in Geest en in Waarheid!

We gaan het bijbelstuk verder bestuderen over de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4 staat dit verhaal beschreven. Het beste is om voor deze les, 1a eerst te maken. We hebben gezien dat Jezus dorst had en daarom bij de put ging zitten. Hij krijgt daar een bijzonder gesprek met een Samaritaanse vrouw. Dit is in die tijd niet gewoonlijk, man en vrouw spraken niet openlijk met elkaar als ze elkaar niet kenden. Ook gaan Samaritanen en Joden normaal niet met elkaar om.

1. Welke verschillen kun je noemen tussen Jezus en de vrouw?

.....

Jezus let niet op de verschillen. Hij gaat geen gesprek aan over die verschillen, maar hij spreekt over iets waar hij en zij samen kunnen begrijpen: water.

2. Vul in: Jezus vertelt over het l..... Water dat een f..... wordt in ons.

• Lees Johannes 4: 19-30

3. Jezus vertelde de vrouw precies hoeveel mannen ze had gehad. Daar schrok ze een beetje van. Ze dacht, dit is een bijzondere man! Hij is een profeet! Ze wist dat Jezus iets van de ware God had, dus daarom leek het haar slim om hem te vragen of ze dan ook naar Jeruzalem zou moeten gaan om God te aanbidden.

4. De vrouw spreekt over 2 plekken waar mensen God kunnen aanbidden. Welke twee plekken noemt ze in vers 20?

..... en

Jezus antwoordt op een aparte manier. Hij heeft het helemaal niet over waar men God moet aanbidden. Hij zegt iets heel anders over aanbidding.

5. Wat zegt Jezus in vers 21-23 over aanbidding?

"Geloof Mij, vrouw, de ure komt (de tijd komt).....
..... de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden (de Joden), wat wij weten, want is uit de; maar de ure komt en is dat de de Vader aanbidden zullen in
en in; want de Vader zulke aanbidders.

Dit is even veel informatie in vers 21-23. Wat zegt Jezus hier eigenlijk? Hij zegt eerst dat echte aanbidding (waarachtige aanbidding) niet afhangt van de WAAR je aanbidt. Of het op de noordpool is of in de kelder, dat maakt niet uit! Je kunt God overal aanbidden! Ook zegt Jezus dat het bij echte aanbidding belangrijk is dat je de God die je aanbid kent. De weten wie ze aanbidden. Jezus is zelf een Jood. Jezus wordt ook de waarheid genoemd (Johannes 14:6) en is degene die aanbidding brengt die rechtstreeks uit het hart komt.

6. Ook geeft Jezus God een naam (vers 21). De eerste keer dat we lezen in Johannes dat Jezus God zo noemt. Wat is deze naam?

.....

Jezus geeft aan dat velen God zo zullen noemen. Ze zullen hem aanbidden als hun eigen Vader. Jezus profeteert! Hij weet wat er gaat gebeuren!

7. Jezus zegt weer iets moois over de houding van aanbidding in vers 24.

"God is en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in.....en in....."

Dit is de tweede keer dat Jezus noemt dat aanbidding hoort te gebeuren in Geest en in Waarheid. Blijkbaar is dit heel belangrijk.



Wat is aanbidden in Geest en in Waarheid?

God zelf is Geest. We horen Hem te aan bidden in Geest (dus met hulp van de Heilige Geest) en in Waarheid. Hoe komen we in waarheid?

De waarheid is Jezus. Jezus openbaart ons waarheid en confronteert ons met de waarheid in ons hart. We moeten bereid zijn om helemaal helder en eerlijk tegenover God te staan en Hem in alles toegang te geven, ook als we aanbidden. Veel slimme mensen in de kerk (fari- zeeën) in die tijd aanbaden God om in de smaak te vallen bij mensen. Dit is niet ware aanbidding in waarheid. Jezus wilt in ons, net als bij de Samaritaanse vrouw, waarheid brengen. Misschien zijn er dingen waar we ons voor schamen. We hoeven bij Jezus niets te verbergen. Hij houdt van ons, hoe we ook zijn en wat we ook hebben gedaan. Durven we God te aanbidden in Geest en in waarheid?

8. Kleur de tekening in rechts op deze pagina.

Nu Jezus deze bijzondere woorden heeft vertelt, snapt de samaritaanse vrouw het nog niet helemaal.

9. Lees vers 25. De vrouw zegt, dit zal vast nog eens aan ons vertelt worden door de diegenoemd wordt. En Jezus zegt dan:
Ik.....!

Nu is de vrouw even geschrokken. Ze laat zelf

haar  staan (vers 28)! Ze rent de stad in roept iedereen op om te komen luisteren naar Jezus!

10. Lees even verder in vers 39- 42. Wat is het resultaat van wat de vrouw heeft gedaan in de stad?

- (vers 40)

- (vers 41)

Wow! Wat geweldig. Deze vrouw heeft de hele stad op z'n kop gezet. En dat alleen na het gesprek met Jezus! Wat geweldig!

De Samaritaanse vrouw was een vrouw met een slechte reputatie. Een vrouw die liever niet gezien wil- de worden. Maar Jezus, Hij had haar gezien. Zijn liefdevolle woorden en blik zorgde dat deze vrouw helemaal in de waarheid wilde leven en de ware God wilde aanbidden. Dit was al een wonder! De hele stad zag dat de vrouw anders was, na haar gesprek met Jezus. Opeens lachte en straalde de vrouw van enthousiasme! De mensen in de stad wisten dat er iets gebeurd moest zijn met haar. Ze wilden Jezus ook zien! Misschien zou hetzelfde met hen gebeuren?!

God heeft oog voor een ieder. Hij schrikt niet af van onze problemen of die van anderen. Hij kan ze JUIST gebruiken, zodat Zijn liefde en vrede nog meer zichtbaar kan worden! Hij wilt ook dat we in Waarheid en Geest aanbidden, zodat we helemaal onszelf kunnen zijn en geen maskers dragen. Wil jij dit ook ervaren? Bid dan het volgende gebed:

*Dank U Jezus voor Uw ongelooflijke liefde. Dank U wel dat ik mag genieten van Uw liefde. Heer, ik wil het ontvangen. Ik open mijn hart om Uw liefde en vrede te ontvangen. Here, ik wil eerlijk zijn, leer mij om in eerlijkheid U te aanbidden met de kracht van de Heilige Geest. Heer U zoekt echte aanbidders in Geest en in Waarheid, ik wil er een zijn Here. Heer leer mij Uw liefde voor een ieder te hebben. Wat ook iemands achtergrond is. Ondanks iemands reputatie of achtergrond wil liefhebben zoals U liefheeft. Dank U wel. Amen.

